

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Tim. 1:7)

Zonder leiders geen verandering

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat de Bijbelse weg vaak een smalle en moeilijke weg zal zijn. De manier waarop onze samenleving en bedrijven zijn ingericht werkt niet altijd het goede gedrag in de hand en soms stimuleert het zelfs het tegenovergestelde. Uit ons geloof kunnen we inspiratie en kracht putten om voorop te lopen in de verandering. De Bijbel biedt ook een schat aan leiderschapsmodellen die voorbeelden van een dienstbare manier van leiden.

Belangrijke vragen op dit gebied zijn:

- Welke modellen van leiderschap schetst de Bijbel?
- Hoe kunnen we zelf bijdragen aan verandering en rechtvaardigheid in het bedrijfsleven binnen de kaders van een baan?
- Hoe kunnen we onze krachten bundelen als christenen in het bedrijfsleven?
- Hoe inspireren we niet-christelijke collega's met een Bijbelse visie op rechtvaardigheid?
- Hoe kan ons geloof een steun zijn om tegen de stroom in te gaan?

Lees en leer meer...



- [...](#)
- [Leiderschap](#)
- [Geloven op je werk](#)

- [Netwerken](#)
- [Leiderschap](#)
- [Geloven op je werk](#)