

We leven in een tijd van grote ongelijkheid in de wereld en veel natuurlijke bronnen lijken binnen afzienbare tijd uitgeput te raken. Vaak wordt de economie als schuldige aangewezen. Past een baan in de economie dan wel binnen de verantwoordelijkheden van een christen? Hoe moeten we de feiten interpreteren? Is de economie gebaseerd op gevaarlijke principes? En wat zegt de Bijbel over deze vragen?

Conclusies

In het artikel worden de volgende conclusies getrokken:

-

Een kritische houding ten opzichte van de aard en uitkomsten van het huidige economische systeem is op zijn plaats

-

Er liggen grote uitdagingen om ons economisch systeem duurzamer en rechtvaardiger te maken

-

Recente ontwikkelingen kunnen worden geduid als een aanknopingspunt om ook daadwerkelijk tot een beter systeem te komen

-

Het valt zeker als een roeping om te vatten van christenen met economische talenten om bij te dragen aan deze ontwikkelingen en juist hier kan getuigen in woorden en daden samenvallen

Het volledig artikel lees je [hier](#).