

*Door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is (Hebr. 11:4).*

### **Het begint met een Bijbelse visie**

Als Schepper van deze wereld kan God ons als geen ander vertellen hoe zij bedoeld was en op welke manier zij het best bestuurd kan worden. De Bijbel bevat een schat van wijsheid als het gaat om het inrichten van onze samenleving. Uit de Bijbel zijn principes af te leiden over het inrichten van bedrijven en de Bijbel brengt onrechtvaardigheid en onrecht aan het licht. De Bijbel kan ons leren waar we aan de slag moeten en hoe we het anders kunnen doen. Het begint dus bij een Bijbelse manier van kijken naar ons vakgebied en werk en reflecteren op hoe Bijbelse principes zijn te vertalen naar de (bedrijfs) praktijk.

Belangrijke vragen voor de visievorming zijn onder andere:

- Welk doel dienen bedrijven vanuit een Bijbelse visie?
- Hoe vallen de principes toe te passen op specifieke vakgebieden?
- Wat voor principes voor het inrichten van het bedrijfsleven vallen af te leiden uit de Bijbel?
- Welke trends vormen kansen of bedreigingen voor de rechtvaardigheid in het bedrijfsleven?

### **Meer lezen**

Hieronder een aantal interessante artikelen, bronnen op het web en boeken die kunnen dienen ter inspiratie van een christelijke visie op het bedrijfsleven.



- [De een zijn dood is de ander zijn brood](#)
- [Zoektocht naar rechtvaardigheid in en door het bedrijfsleven](#)
- [Aan vraag en belang voorbij](#)
  
- [Wetenschap](#)
- [Maatschappelijk verantwoord ondernemen](#)
- [Sociale rechtvaardigheid](#)
- [Kerken over het bedrijfsleven](#)
  
- [Visie op de economie in het algemeen](#)
- [Boeken over MVO en bedrijfskundige onderwerpen](#)