



Ooit begin je min of meer bewust aan een studie (technische) bedrijfskunde. Zelf had ik toen nog niet een heel duidelijk beeld van de relatie tussen geloof en bedrijfsleven. Tijdens mijn studie, en dan vooral in de laatste fase, kwam ik een boel waardevolle bronnen op het spoor. Juist door het lezen van deze bronnen ging ik zien dat ons geloof kan *inspireren* om op een andere manier naar processen in het bedrijfsleven te kijken, *leiderschap* te nemen bij het bewerkstelligen van een meer recht- en menswaardig bedrijfsleven en zo ook te *getuigen* wat ons geloof voor ons betekent.

Dromen

Achteraf was het heel nuttig geweest om deze bronnen al vanaf het begin van mijn studie naast mijn gewone bedrijfskunde boeken te lezen. Door deze website hoop ik een boel nuttige bronnen te bundelen en toegankelijk te maken voor een breder publiek. Het zou fantastisch zijn als deze website in de toekomst zou kunnen uitgroeien tot een *interactief platform* waar recente ontwikkelingen uit de economische wetenschappen en het bedrijfsleven kunnen worden besproken. We zullen zien.

Utrecht, 3 april 2008,

Gerbert Hengelaar